

*Teun ♥ kon niets meer zeggen..
maar de stilte heeft ons veel gezegd.
De liefde is pas echte liefde
als stilte taal geworden is.*



Wij hebben pa tot op het laatst met liefde verzorgd. Hoewel hij geen kans had op genezing, bleef hij onze zonnige optimist en hebben we mede daardoor nog prachtige herinneringen gemaakt.

Hierbij spreken wij onze dank uit voor de vele steunbetuigingen, kaarten, telefoontjes en andere berichten die wij hebben mogen ontvangen. Teun vond dat fantastisch.. en wij ook, **hartelijk bedankt!**



*Mijn, ons alles Teun ♥
Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij*



Genieten van elk moment,
want “gewone” dingen zijn eigenlijk heel bijzonder!

*Herinner mij zoals ik was,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

Achter ons liggen vele onvergetelijke jaren. Voor ons ligt de leegte van de toekomst. Met allen die **Teun** ♥ lief waren proberen wij die kleur te geven, zoals mijn dierbare man en onze lieve vader dat zou willen.

Teunis Hermanus Feddema

Teun

* 30 september 1956

† 16 juli 2019

Akke
Frederike en Timo
Fedde en Nancy

Jake en Melson 🐾🐾

Herenweg 88
3648 CL WILNIS

Teun is bij ons thuis, aldaar geen bezoek.

Het afscheid zal gehouden worden op dinsdag 23 juli om 14.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper aan het Driehuisplein 1 te Mijdrecht-Wilnis, aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Wij willen jullie vragen om i.p.v. een bloemstuk één bloem mee te nemen zodat wij één of meerdere vazen kunnen opmaken en later bij Teun kunnen achterlaten. Teun hield van gladiolen en zonnebloemen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Wij ontmoeten u graag.